



Brouwerijbezoek Wilderen – 18 juni 2022 20u

Zaterdag 18 juni. Stralende zon, temperatuur op sommige momenten 37° C. Ja je leest het goed, zevenendertig ! (de warmste 18^e juni sinds de metingen). Natuurlijk maakt dat voor de Rooise Bierridders niet uit en met 17 deelnemers vertrokken we richting Limburg.

Afspraak : Brouwershoeve De Bink in Kerkom.

De Brouwershoeve van Kerkom zit reeds in de biergeschiedenis vanaf 1878. De hoeve werd opgericht door Evarist Clerinx. Hij studeerde en ruilde zijn voorlaatste jaar geneeskunde in voor de roerstok en werd brouwer. Hij brouwde en voerde zijn bier uit in de streek net zover als een paard in één etmaal heen en weer kon komen. Hij brouwde en boerde tot zijn zoon, Jean Clerinx het bedrijf overnam in 1936. Maar zoals vele kleine brouwerijen sloot hij de deuren in 1968. Na zijn pensioen in 1988 startte hij de brouwerij weer op. Een eerste bier was de blonde Bink, zo wisten ze in de streek dat er weer leven in de brouwerij was. (Bink is de bijnaam van een inwoner van St-Truiden). In 1999 geeft Jean de roerstok door aan Marc, een brouwer in hart en nieren. Er werden meerdere biertjes ontwikkeld zoals de Bloesem Bink, een Winterkoninkse en de Adeldardus. Stuk voor stuk lekkere biertjes. Momenteel wordt er niet meer gebrouwen in deze brouwerij en zouden de bieren ergens in Duitsland gebrouwen worden.



Het was hier goed toeven op het terras maar Alex – onze gids – maande ons aan om schoenen wat vaster te trekken, de pinten te ledigen en ons in te smeren voor de brandende zon. Er stond nu een wandeling van 6,2 km door de fruitstreek op het programma. Wis voorzag iedereen van een fris flesje water.

Na 1 km kwamen we bij een mooie kapel. 'De kapel van de Bruine Lieve Vrouw'. Het is een achthoekig kapelletje uit de eerste helft van de 18^e eeuw in Barokstijl. Uitgevoerd in baksteen, met de typische Limburgse kalkstenen venster- en deuromlijstingen. Maar ook de hoekbanden zijn typerend. De kapel wordt bedekt met een mansardedak dat naar het midden toeloopt. Het altaar is typisch Barok en stamt uit 1716. Ook het schilderij, 'de aanbidding der wijzen' stamt uit dat jaar. Het gepolychromeerd eikenhouten beeld is vermoedelijk 16^e eeuws. In 1980 werd de kapel en de omgeving geklasseerd als beschermd monument en dorpsgezicht.



De kapel is omgeven door een kring Lindebomen. Een kapel en Lindebomen: het symbool van vrede en rust. (Denk maar aan de uitleg van de broeders Marcus en Gerardus bij het galgenkapelletje tijdens de fietstocht).

De kapel zou ontstaan zijn uit de Mariaverering bij een oude eik. Ze werd opgetrokken door pastoor Dionysius van Schoor in 1714. Hij kreeg hiervoor de grond van de burgemeester van Sint-Truiden. Door een aantal niet te verklaren genezingen werd de kapel een druk bedevaartsoord. Volgens de overlevering zou een vrouw uit Velm (een gehucht) een kindje geboort



Brouwerijbezoek Wilderen – 18 juni 2022 20u

hebben, dit was echter gestorven zonder het doopsel te hebben ontvangen. Het gebeurde in 1721. De moeder bad tot Onze-Lieve-Vrouw, welke haar kind weer 'leefdig' maakte. In het nabije Montenaken heerste een tyfus-epidemie. Het beeld werd naar deze parochie gebracht en de epidemie verdween. De inwoners van Montenaken weigerden echter het beeld terug te geven. De legende zegt dat het Mariabeeld op eigen kracht terug naar Kerkom kwam. Nog steeds is er op 15 augustus een bedevaart naar deze kapel.



Zo liep onze wandeling verder, kriekenbomen, kersenbomen en perenbomen wisselden elkaar af in het landschap. Af en toe klonk er een kanonschot, neen niet om ons te verjagen maar wel om de vogels uit de bomen te houden. Ondertussen bevonden we ons op het grondgebied Bevingen, ook gekend van zijn luchthaven. Op de hoek van de straat staat het 'Trutskes kruis'.



Inhuldiging van het nieuwe Trutskeskruis op 14 mei 2022

Hier stond (men vermoedt) 200 jaar geleden reeds een kruis. Dit werd een mini-bedevaartsoord tegen tandpijn. Mensen uit de streek die leden aan tandpijn kwamen naar hier en klopten een nageltje in het houten kruis. Dat nageltje werd in de streek 'een trutske' genoemd. Dit was het dialect voor een nageltje met een platte kop. Het houten kruis was volledig vermolmd en zat ook vol met nageltjes. Op 14 mei van dit jaar werd onder ruime belangstelling een nieuw kruis ingehuldigd zodat het tandpijnsymbool niet verloren zou gaan.

We naderden het gehucht Halmaar en het deed ons deugd om daar Wis weer te ontmoeten. Zij voorzag ons opnieuw van fris water. Als bierliefhebbers wisten we niet dat fris water zo'n deugd kon doen. En nu 'op naar Wilderen'. We hadden afspraak om 16 uur, maar wegens de hitte werd het 16u30 u. Onze gids nam het ons niet kwalijk en we startten dadelijk met het bezoek.



Brouwerijbezoek Wilderen – 18 juni 2022 20u

Het oudste deel van de brouwerij gaat terug tot 1665. In 1773 werd deze hoeve uitgebreid met een grote schuur in vakwerk. Vanaf 1890 werd in de boerderij een landbouwstokerij ingericht. Met de mout werd alcohol gestookt en men leverde alcohol aan verschillende jeneverstokerijen in heel het land. Rond 1906 werd een hoog industriegebouw opgericht door de toenmalige burgemeester Nicolai. Hij installeerde een rectificeerkolom om zuiverder producten te vervaardigen. Er kwam ook een stoommachine die elektriciteit opwekte welke ook aan het dorp geleverd werd. In 1946 staakte het bedrijf de activiteiten wegens tekort aan grondstoffen. De brouwerij was er reeds in 1642. Een typische kleine hoevebrouwerij zoals er meerdere waren in de streek.



In 2007 kochten Mike Janssen en Roniek Van Bree de boerderij en restaureerden de gebouwen. Er werd een nieuwe brouwerij ingericht. De installatie is van Italiaanse makelij en ondertussen brengen ze meerdere lekkere biertjes op de markt. De brouwmeester (Roland Vanderlinden) brouwt 22 hl. Per keer. Stuk voor stuk aangename bieren, maar vergeet ook niet de distillaten te proeven.



De tripel kanunnik is een 4-granenbier, gebrouwen naar een origineel Wilderens recept. Een zachte, kruidige tripel van hoge gisting met een milde afdrank.
8,2% alc.

Proef ook de frisse Betty Ford.

Een bier van 5,2 % alcohol. Helder, amberkleurig met een aangename doordrinkbaarheid. Het is ontstaan door de uitgelezen hopkeuze maar ook door de aangepaste moutsoorten. Van dit biertje zijn er wel een aantal verwerkt door onze deelnemers. Echt iets om bij deze temperaturen te drinken.



Ook de Wilderen goud werd gesmaakt. Een goudkleurig bier van hoge gisting. Stoer en onweerstaanbaar.
6,2 % alc.

Hiermee zijn we nog niet uitgepraat over de bieren van brouwerij Wilderen. Er valt nog veel te proeven en dit alles op een mooie locatie.



Brouwerijbezoek Wilderen – 18 juni 2022 20u

We sloten af met een lekkere broodmaaltijd. De boterhammen van het huis gebakken brood belegd met paté, hesp en brie met honing en nootjes smaakten o zo goed. Om 20 uur was het weer tijd om terug naar St-Pieters-Rode te rijden. Bedankt aan de Bobs om ons weer veilig thuis te brengen.



Alex, bedankt voor al het opzoekwerk dat je deed, de voorbereidingen en de tot in de puntjes verzorgde uitstap.

Voor verslag
Geert